

Geachte Alumni
Geachte ouders,
Geachte collega's,
Geachte aanwezigen,

Sta mij toe om eerst en vooral onze nieuwe afgestudeerden van harte te feliciteren voor het mooie resultaat dat ze hebben behaald.

Tegelijk wil ik alle ouders verwelkomen en naar hen toe ook een woord van dank uitspreken. Want beste ouders, jullie hebben – zo mag ik toch hopen – jullie zoon of dochter tijdens zijn of haar studietijd steeds gesteund en geïnspireerd om een goed resultaat neer te zetten. Bovendien wil ik jullie ook danken voor jullie vertrouwen in de VUB. Vertrouwen dat ik hoop dat we niet beschaamd hebben, vertrouwen dat gerechtvaardigd was ...

Daarnaast wil ik als rector alle professoren, assistenten en administratief personeel danken voor hun inzet. “Dat is toch hun job”, hoor ik u denken. Dat klopt, maar ik weet dat zij die job met veel enthousiasme vervullen en dat ook zij vandaag zeer fier zijn op onze nieuwe lichting afgestudeerden.

En tenslotte wil ik de faculteit danken voor de uitnodiging om u hier vanavond te mogen toespreken.

Persoonlijk ben ik immers zeer graag aanwezig op een “graduation ceremony”. Het is één van die momenten waarop je enerzijds tevreden terugkijkt op wat is afgerond en tegelijk al vooruitblijkt naar datgene wat er nog zal komen.

36 jaar geleden, in 1976, ben ik zelf afgestudeerd, vol dromen en verwachtingen, weliswaar niet als ingenieur, bioloog, fysicus, scheikundige of wiskundige, Als ik nu terugkijk op de voorbije 36 jaar dan zie ik dat de wereld sterk is veranderd. En dat zal ook voor jullie het geval zijn als jullie over 36 jaar terugkijken op deze avond.

In 1976 waren er geen Graduation Ceremonies. Maar ook van computers, internet of GSM was er nog lang geen sprake. Wie toen studeerde aan de universiteit was sterk

aangewezen op papieren documenten en op briefjes die ad valvas werden uitgehangen. De opleidingen bestonden nog uit Kandidaturen en Licenties, met twee zittijden. De moedertaal van de docenten was hoofdzakelijk Frans en de docent was almachtig in zijn oordeel. De lessen vonden grotendeels plaats in lokalen van de ULB want de VUB was nog maar pas opgericht als zelfstandige Nederlandstalige universiteit. De globale strategie van deze jonge universiteit was dan ook geïnspireerd door de wens om zich af te scheiden van de ULB en een zelfstandige Nederlandstalige universiteit in Brussel uit te bouwen.

Vandaag, 36 jaar later, is de VUB een volwaardige Nederlandstalige universiteit in Brussel en halen we vlot de kaap van 11.000 studenten. De tijd van papieren briefjes ad valvas ligt stilaan helemaal achter ons want informatie wordt tegenwoordig via de elektronische nieuwsbrief of via het leerplatform Pointcarré verspreid. De 2 kandidatuursjaren zijn intussen vervangen door 3 bachelorjaren, en de 2 licenties zijn vervangen door 1 of in sommige gevallen 2 masterjaren. Binnenkort zullen trouwens alle masteropleidingen sowieso op 2 jaar gebracht worden. De studenten krijgen in hun opleidingsprogramma tegenwoordig meer flexibiliteit waardoor het klassieke jaarprogramma naar de achtergrond verdwijnt.

De voertaal van de docenten vandaag is ontegensprekelijk Nederlands. Meer en meer gaan er echter stemmen op om het Engels in de opleidingen een grote plaats te geven. En hoewel niet iedereen dit idee even genegen is, kunnen we die evolutie niet tegenhouden. De wereld globaliseert en het hoger onderwijs ontsnapt hier niet aan.

De docent is al lang niet meer almachtig in zijn oordeel. Evaluaties door de studenten zelf en door allerlei andere interne en externe controlemechanismen bepalen tegenwoordig aan welke vereisten een goede docent moet voldoen. Kwaliteitszorg is vandaag een sleutelwoord binnen de VUB zowel in onderwijs, in onderzoek als in de globale organisatie van onze universiteit.

De VUB situeert zich ook niet meer op een klein hoekje van de ULB-campus maar beschikt over twee campussen in Etterbeek en Jette. En door onze sterke groei volstaan zelfs die campussen niet meer, met als gevolg dat in het voorjaar een nieuw gebouw in gebruik werd genomen, met name de Karel Van Miert-building.

Onze strategie bestaat er tegenwoordig niet meer in om zoveel mogelijk afscheiding te bekomen van de ULB maar om juist naar meer samenwerking te zoeken. Maar dan wel met voldoende aandacht voor de eigen sterkten en USP's van elke partner. Op die manier krijgt het verhaal van een Brussels University Alliance stilaan vorm. Die samenwerking zal ons helpen om het hoofd bieden aan de uitdagingen die de internationalisering van het hoger onderwijs met zich meebrengt.

Hoe de wereld er zal uitzien over 36 jaar, in 2048, dat kan ik u niet voorspellen. Maar ik heb er wel een visie en een idee over.

Het zou best kunnen dat de lessenroosters zoals we ze vandaag kennen in 2048 niet meer bestaan. Tegen dan zal de technologische evolutie zo ver gevorderd zijn dat we veel meer met distance learning kunnen werken. De eerste succesvolle initiatieven bestaan trouwens nu al aan de VUB.

De bachelor en masters zullen in 2048 nog bestaan maar ik verwacht dat studenten na die bacheloropleiding al naar een eerste job evolueren en vanuit die situatie pas nadien aan een masteropleiding beginnen. Levenslang leren zal meer nog dan vandaag aan belang winnen.

Het Engels zal volgens mij definitief zijn intrede hebben gedaan in het hoger onderwijs en meer en meer zal er ingezet worden op meertaligheid binnen het onderwijs.

De VUB zal in 2048 haar campussen hebben uitgebreid. Alle Brusselse ingenieursopleidingen zullen gefuseerd zijn en hun eigen gebouwen hebben op de Campus La Plaine en dit in nauwe samenwerking met de ULB. Ik verwacht en hoop dat de samenwerking tussen de beide universiteiten tegen dan tot een sterk partnerschap met internationale naam en faam zal zijn uitgegroeid volgens de weg die deze 2 faculteiten ons hebben getoond. De oude Rijkswachtkazernes hier aan de overkant zullen zijn uitgegroeid tot een internationale wijk met een sterke reputatie in het buitenland. Op de campus zelf is een hotel aanwezig, evenals een moderne uitgeruste Brusselse bibliotheek "Het Brussels library & learning centre", dat uitgegroeid is tot een echt kenniscentrum voor de Brusselse economie. Het VUB-Career Centre powered by Randstad zorgt nog steeds voor de "match" tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor onze alumni en pas afgestudeerden en heeft

ondertussen navolging gekregen op alle Belgische en Europese universitaire campussen.

Beste aanwezigen, voor ik afsluit wil ik me nog specifiek richten tot onze nieuwe lichting afgestudeerden.

Ik wil jullie kort enkele gedachten meegeven die ik voor de aardigheid koppel aan de eerste 7 letters van het alfabet.

- **A** staat voor **ambitie**. Wees steeds ambitieus in alles wat je doet. Probeer net als een hoogspringer steeds net iets hoger over de lat te gaan.
- Bij de letter de **B** wil ik jullie **bewust** maken dat je één van de leukste periodes van je leven hebt afgesloten. Waarmee ik uiteraard niet gezegd heb dat er geen leuke periodes meer aankomen. Maar je zal je studententijd steeds als een bijzondere periode in je leven blijven herinneren, daar ben ik vast van overtuigd.
- **C** staat voor **criticism**. Wees steeds kritisch ten opzichte van wat om je heen gebeurt en voor jezelf. Laat je niet opsluiten in dogma's, maar vorm steeds je eigen mening op basis van rationele argumenten. Dat is wat je professoren je hebben bijgebracht, dat is waar de VUB voor staat !
- Met **D** verwijs ik naar **dankbaarheid** ten opzichte van je ouders omdat je universitaire studies hebt mogen aanvatten, maar ook ten opzichte van je docenten die zich steeds 100% hebben gegeven.
- **E** staat voor **enthousiasme**. *“If you are not fired with enthusiasm you will be soon fired with enthusiasm”*. Elk project staat en valt met enthousiasme. Of om het met de woorden van Steve Jobs te zeggen: “stay hungry, stay foolish”.
- Met **F** kom ik bij **fierheid**. Wees er fier op dat je een academische opleiding hebt gevolgd in de hoofdstad van Europa aan een universiteit die in alles “redelijk eigenzinnig” probeert te zijn. Blijf deze leuze meedragen in jullie hele verdere leven.
- En tenslotte kom ik aan de **G** die staat voor **geluk**. Geluk is datgene wat ik jullie in overvloed toewens in jullie verdere leven.

Het gaat jullie goed en hopelijk zien we elkaar nog vaak terug ...