

Dank u Karl,
Geachte heer voorzitter van de Europese Raad,
Collega's en studenten,
Dames en heren,

Filosofie heeft altijd een bijzondere plaats gehad aan de Vrije Universiteit Brussel. Onze universiteit is gestoeld op de principes van het Vrij Onderzoek, met als leuze de bekende uitspraak van Henri Poincaré dat het denken zich nooit mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf, maar zo'n claim moet je voortdurend aan de werkelijkheid toetsen. Denken we wel zo vrij als we beweren dat we denken? Doen we wel altijd wat we beweren dat we doen? En zijn we wel wie we beweren dat we zijn?

In elke wetenschappelijke discipline moet je deze vragen kunnen en durven stellen.

Ze raken de kern van de filosofische en de levensbeschouwelijke grondslag van onze universiteit.

Maar om ons alert en wakker te houden, kunnen we niet zonder een sterke vakgroep Wijsbegeerte, zonder een dynamisch Centrum voor Ethiek en Humanisme of zonder humanistisch geïnspireerde leerstoelen met kritische leerstoelhouders uit binnen- en buitenland die ons wakker schudden.

De VUB heeft een levensbeschouwelijke eigenheid en die vinden we uitermate belangrijk.

Zonder die eigenheid heeft de universiteit volgens sommigen zelfs geen bestaansreden meer.

Daarom moet we die eigenheid koesteren, maar nooit door op een eiland te gaan zitten, nooit door ons te wentelen in het eigen grote gelijk, nooit door ons af te sluiten van andere visies en andere eigenheden.

Het is niet omdat je alles volgens je eigen methode doet, dat je een open geest hebt.

Het is niet door louter redelijk eigenzinnig te zijn, dat je een open geest hebt.

Een open geest impliceert ook respect voor andere wereldbeelden, impliceert de bereidheid om met de ander in dialoog te treden en impliceert samenwerking met zoveel mogelijk mensen om tot nieuwe rijkere inzichten te komen.

De studie van de grote Deense filosoof Soren [Seuren] Kierkegaard binnen de Redactieraad Kierkegaard Werken getuigt van deze ingesteldheid.

Een internationaal academisch gezelschap van Kierkegaard-specialisten is erin geslaagd om ons vandaag het tiende volume in de reeks Kierkegaard Werken te presenteren:

Stadia op de levensweg.

Een kritische Kierkegaard-uitgave in het Nederlands, uitgegeven door de Nederlandse Uitgeverij Damon.

Europees predesent Herman Van Rompuy krijgt zo meteen het eerste exemplaar aangeboden.

En Herman Van Rompuy kennende, weet ik dat hij het ook met veel aandacht zal lezen en er inspiratie uit zal putten.

Als rector van deze universiteit ben ik er bijzonder trots op dat we een niet-onbelangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan dit boek en aan het hele Kierkegaard-project.

Wijlen professor Leopold Flam verrichte reeds onderzoek naar Kierkegaard en decennia later is dit onderzoek nog altijd prominent aanwezig binnen het Centrum voor Ethiek en Humanisme.

Kierkegaard wordt ook gedoceerd binnen een nieuw vak, Existential Philosophy, gedoceerd door onze Kierkegaard-specialist Karl Verstrynge.

Dames en heren,

Wat betekent het een mens te zijn?

Over die vraag heeft Kierkegaard zich gebogen,

en prof. Johan Taels van Universiteit Antwerpen gaat er zo meteen dieper op in.

Ik dank u.